

# Koeterwaal

Het schieuwert en de glappe muik  
Graffelt zich in de vijchten  
Maar heel sloef was de rontelguik,  
En strave woelen krijgten.  
'Hoed voor de Koeterwaal je, zoon!  
Zijn scherp gebit, zijn reuzenzwaai!  
Vermijd het Dubdubdier, verschoon  
De glurieuze Beffesnaai!  
Hij nam zijn worpel zwaard ter hand  
En speurde bij de Plingplongboom,  
Maar niemand bood hem tegenstand,  
En zo stond hij in kroom  
In ruffig denken trof hem daar  
De Koeterwaal, met vlamvend oog,  
Die zwingend door het groene vlaar  
Hem worvelend bevloog'  
Daar ging zijn zwaard: van hup en hop,  
Van zig en zag en zoef!  
Dood bleef het monster - en de kop  
Keek wel een beetje droef.  
'Is hij ontzield, de Koeterwaal?  
Werp aan mijn borst u, lieve deugd!  
O kostbaarlijke dag! Kaneel! Kanaal!  
Hij gnuivelde van vreugd.  
Het schieuwert en de glappe muik  
Graffelt zich in de vijchten:  
Maar heel sloef was de rontelguik,  
En strave woelen krijgten.

*vert: Nicolaas Matsier, 1994.*